

Griepje

In een manmoedige poging
om het gevaar van verdere knevelarij
door een dreigende politiestaat
af te wenden heeft hij zijn dochter
op zijn sterke schouders getild
om samen met haar
zijn vlammend protest te richten
tegen de ongehoorde schending
van wat tussen een beschaafde
regering en haar burgers behoorlijk is

Opgetogen kijkt ze rond over de hoofden
Wat veel mensen pap
Ja schat, die mensen zijn het ook zat
Luister goed, het gaat om jouw vrijheid
en die van mij natuurlijk
Dat *wij* weer gewoon kunnen doen
wat *wij* willen, daar gaat het om
Dat griepje krijgt ons niet te pakken
Wij zijn jong en sterk en iedereen
moet vrij zijn voor zich zelf te zorgen

Wacht eens even schrijvertje
is dit het nieuwe normaal?
Is nu je hart gelucht
over de veel te grote woorden
op dat onbeholpen bord?
Misschien is pap onzeker
Heeft hij morgen nog wel werk?
Zijn dochter nog een toekomst?
Misschien is dat wel vrij vertaald
hetgeen hier eigenlijk wordt bedoeld

En heeft pap niet alleen maar
een bord voor zijn hoofd

juni 2020



Demonstratie Malieveld Den Haag 20 juni 2020