

Nooit vertrokken, nooit geweest

Mocht ik niet meer terugkomen,
weet dan,
dat ik nooit vertrokken ben.

Thuis,
heb ik nooit gekend.

Blijven,
zal ik daarom,
waar ik nooit ben geweest.

© Sulayman el Mathari

Af en toe

De nachtelijke wind,
zwenkt,
stilletjes haar naam.

Ik hield van haar,
en af en toe,
hield zij van mij.

Aan scherven,
ligt de nacht,
en in de verte,
huiveren de sterren.

Zij hield van mij,
en af en toe,
hield ik van haar.

De maan huilt,
en in de verte,
hoor ik iemand zingen.
Het is vast voor haar.

Mijn woorden,
zijn op.

© Sulayman el Mathari