

## Dubbelportret

### Tijd is iets anders

Ik zie jou zitten  
op het bankje  
voor het raam.  
Mijn koninklijke dame  
van weleer.  
Ik tover lachjes  
op je gezicht.

Stralend streelt  
strijklicht  
je blonde lokken.

### Dan later

Elke dag sta ik even stil  
kijk, naar jouw gegroefd gelaat,  
volmaakt verzonken in rust.  
Jij verkoos de stilte.

Ik praat met jou,  
omademd met herinneringen  
verdrijf ik de eentonigheid.

© Rim Sartori

## Pluisjes in de wind

Langzaam lopen we  
de heuvel op  
wat een stilte  
alleen het geruis  
van bomen hoor je  
en schuifelende voeten  
over een verhard pad.  
Ik heb één witte roos  
in mijn hand voor jou.  
We staan in een kring  
als laatste rondedans.

Er worden tongen bewogen  
met leugens  
wat tussen ons was  
is omgebracht.  
Alle herinneringen  
gevangen in mijn leven  
in kamers van  
niet willen weten.

De sterkste emoties  
de rug toegedraaid  
mee laten vliegen  
als pluisjes in de wind.

© Rim Sartori

## Lentegevoel

Als ik in de kleurrijke Lentelaan  
mijn schoon gewassen auto laat staan,  
pak ik een mooie blom.

Alsnog trek ik een geel kort jasje aan  
stap op mijn fiets heel spontaan,  
ga fluitend buitenom.

Als ik dan een zeer kokette haan  
al kirrend naar kleine vliegjes zie slaan,  
volop in de Lentezon.

~~~

dan zing ik luid  
met Lentetong.

Dan is er  
veel blijde Lentewaan  
en met permissie  
zelfs een Lentemaan.