

Sic transit gloria mundi

Als ik 's middags om half 4
het bed in duik waarin ik
waarschijnlijk sterven zal

speelt de wereld buiten haar
doelloos en verwaten spel

In mij vreet een boktor
en vindt met graas en gruis
alles wat zijn hart begeert

Laat hopen peilloos zaagsel achter

Om half zes blaas ik alle stof uiteen
en richt mij op

Rammelend met elke knekel

© Maarten Borger

Natuurlijk fantaseer
ik over jou
Je hebt er alle
kwaliteiten voor

Maar als je mijn
speelveld betreedt
blijf ik niet
tussen de lijnen

Dus beter trad je
niet in het strijdperk

Wees voorzichtig
Schrale Prins

Fantaseer over mij
maar laten we elkaar
vanuit de verte
beleefd groeten

Dat is beter voor
alle partijen

© Maarten Borger

Hier leggen ze dan de helden van weleer
Een grijze plaat bedekt hun kop
Als je zoekt vind je
wat stof
Ik geeuw.

Is dat alles deze meuk?
Requiem Aeternam
De een na de ander piepte er
tussen uit en ik
ik veeg mijn voeten aan
hun resten.

Deugden ze?
Het waren toch stuk voor stuk
Helden?

De wereld in hun achterzak
en knipmessen maar

Nu daagt mijn levensavond
het schemert in het oosten
Raven krassen
Halmen zwaar van moederkoren

Pierlala legt zijn handen
Aarzelend op mijn lichaam

Eeuwige vreemde zeg me wie je bent
Ik drink azijn als levenswater

© Maarten Borger

Ze was de jongste niet meer
maar droeg dat met verve

Koperblond uit een dwarsstraat
met een eetlust die geen
opwarmertje meer
nodig had

Eén makreelfilet zei ze
nou die kijkt je al niet meer aan
Zei ik

Als een krolse kat ontwaakt
uit de winterslaap
schuurde ze langs me

Haar witte mantel droeg
een onbesmet verleden

Oké, ik ben ook de jongste niet meer
en draag dat met verve

Maar wij zo samen met
ons makreelkind:

Die dag droeg
een belofte in zich

© Maarten Borger

Heb ik je ooit
bevolen door te groeien
Geraniums
in de winter?

Waarom sterf je niet
voorgoed af

Sluit je stelen
Droog je knoppen
Zeg
Bekijk 't maar

Maar nee
Zelfs na jaren geef ja
Voller bloei
Zwaai je met pittiger fermonen

Het zal toch Alle Jezus
niet zo zijn dat
jullie mij overleven
Ouwe krenge!

Donder op
Gedraag je
Ken je plaats
Laat het denken maar
Aan mij over

Het bestaan zal toch niet
Goddome gezellig worden ?!

© Maarten Borger