

## Vannacht

Plaats van handeling:  
Een open plek in de nacht.  
Bevolkt door onbestemde lui  
met omfloerste stemmen.

Ongelovig zag ik hem naderen  
Blij verrast dat hij het was  
en mij opgewekt begroette:  
Hey, Bertus! Hey, Chris?

De anderen waarschuwden.  
Fluisterden ontzet:  
Dit kan niet, negeer hem.  
Je weet toch, hij is dood.

Korte tijd slechts  
Zaten wij nog op de grond.  
Ruggelings tegen elkaar.  
Ik in, hij buiten de kring.

© Bert Fakkeldij

## Tas

Vandaag beginnen we de klas  
met Nederlandse taal  
En wel met het woordje tas  
Wat betekent dit woordje globaal?

Zeg het maar Jan Jaap  
Een ding voor je spullen meneer  
antwoord de knaap  
Van plastic of van leer

Of van Converse roept Mila  
Die zijn echt supervet  
Me dushi heeft er een in lila  
Hier zie j'm op m'n pad

Luister, een tas van porselein  
heeft iemand een idee  
Waarvoor dat zou kunnen zijn?  
Juist Sem, voor koffie of voor thee

En welke is verdwenen  
Als sneeuw voor de zon?  
Niemand? De stapel stenen  
uit het metselaars jargon

Veel tassen zijn oude zaken  
en in onbruik geraakt  
Aambeeldjes, katrollen & staken  
die niet meer worden gemaakt

Een tas is ook een kloeke dame  
Of een voorraadschuur  
– meestal zonder ramen –  
voor de opbrengst der natuur

En graan, drogende in zon en wind  
Opgetaste schoven, donkerblond  
Met een kruin van lichter tint  
en ritselende muisjes op de grond...

Daar gaat de bel.  
Hallo meneer: De bel!

© Bert Fakkeldij

## Musette Hollandaise

Ben jij er nog? Françoise of Ivette  
Ooit dansten wij  
Een soort van luchtige musette  
Dat wil zeggen: jij  
Mijn quickstep gestuurde benen  
Hingen er zo'n beetje bij  
Traptten op jouw tenen

Stuntelend over de houten vloer  
Onder het zeildak van de tent  
Voelde ik prikjes van Amour  
Jouw Engels met een Frans accent  
Tinkelde in mijn oren  
Het luddevedu ineens absent  
Alles was nog niet verloren

Als nieuwe vriendjes samen  
Kwebbelden wij honderd uit  
Wisten nog geen namen  
Raakten aan elkanders huid  
Plots brulde daar een vent  
Mijn naam, duidelijk en voluit  
Door't ganse etablissement

Het was een van mijn kornuiten  
Ik ontbrak op het appèl  
Als de bliksem nu naar buiten  
Haast geen tijd meer voor vaarwel  
In de groene truck geklommen  
Van het leger uit NL  
Hoorde God mij spijtig brommen

© Bert Fakkeldij

## Heilige Boeken

gelovigen in een Opperwezen  
heeft men steeds geleerd  
de **Heilige Boeken** te lezen  
omdat **Hij Zijn Woord** heeft gedictieerd  
aan eerbiedwaardige profeten  
ghostwriters, die hebben geschreven  
dat wij dit nooit mogen vergeten:  
**Zijn Wil is Wet**, in het leven

maar de edities verschillen nogal  
en elke titel heeft volgelingen  
die al snel na de zondeval  
het lied gingen zingen  
van hun enig **Ware Geloof**  
zij voelen zich uitverkoren  
gescheiden door een diepe kloof  
van de ketters, die zijn verloren

en nòg worden onder luide schreeuwen  
door ayatollah of predikant  
primitief als in de middeleeuwen  
andermans boeken verbrand  
Heer, wil één keer mijn gebed verhoren  
hark al uw Schriften bij elkaar  
en dump ze – al gaat er poëzie verloren –  
met spijt in de versnipperaar

© Bert Fakkeldij